

Nadenken over discipelschap

Door

Mark McGee

In zijn eenvoudigste vorm is discipelschap het 'volgen van elke leraar of denkrichting'. Het woord 'discipel' in de Bijbel heeft een toegevoegde betekenis: 'een leerling die tracht te gehoorzamen aan wat hij heeft geleerd'.

Christenen zijn van God!

'Want als we leven, leven we voor de Heer; en als we sterven, sterven we voor de Heer. Daarom, of we nu leven of sterven, we zijn van de Heer. ''

Romeinen 14: 8 (NKJV)

'Of weet je niet dat je lichaam de tempel van de Heilige is Geest die in je is, die je van God hebt gekregen, en je bent niet van jezelf? ''

1 Korintiërs 6:19

Christenen moeten erkennen wat er met hen is gebeurd. We raken zo verstrikt in onze eigen gedachten en wensen en wensen en dromen, dat we vergeten dat we niet van ons zijn. Of we nu leven of sterven, "wij zijn van de Heer." Jezus Christus heeft ons "verlost" van de geestelijke dood en de toorn van de Almachtige God. Jezus Christus "reinigde" ons van alle zonden en gaf ons nieuw leven. Jezus Christus heeft ons met Hem in de hemelse gewesten 'gezeten'. Jezus Christus heeft zijn heerlijkheid met ons 'gedeeld'.

We zijn Christus alles verschuldigd! We zijn Hem ons leven, ons hart, ons geld, onze tijd, onze hoop, onze dromen, ons heden en onze toekomst schuldig. Wij behoren Christus toe. Hij is onze Heer!

Nadenken over discipelschap 3

Doelen van discipelschap

- Heb God lief met ons hele wezen - Mattheüs 22:37
- Heb onze gezinnen en burens lief - Mattheüs 22:39
- Wordt vervuld met de Heilige Geest - Efeziërs 5:18
- Wees heilig en zuiver - Efeziërs 1: 4
- Draag geestelijke vrucht - Galaten 5: 22-23
- Honger en dorst naar God - Mattheüs 5: 6
- Wees rechtvaardig - 1 Korintiërs 15:34
- Wees gehoorzaam - Romeinen 6: 16-18
- Wees verenigd met andere christenen - 1 Korintiërs 1:10
- Wees voorbereid op een geestelijke strijd - Efeziërs 6: 10-20
- Heb de zin van Christus - Filippenzen 2: 5-8
- Wees wijs en begripvol - Efeziërs 5:17
- Wees apart gezet voor een heilig leven - 1 Tessalonicenzen 4: 3-8
- Wees in alle omstandigheden dankbaar - 1 Tessalonicenzen 5:18
- Leef een leven dat de Heer waardig is - Kolossenzen 1: 9-12
- Gedraag je op een manier die het evangelie van Christus waardig is -
Filippenzen
1:27
- Sta vast in één geest - Filippenzen 1:28
- Wees geworteld en opgebouwd in Christus - Kolossenzen 2: 6-7

Wat een discipel doet

Zet Christus op de eerste plaats op elk gebied van het leven en onderneemt stappen om af te scheiden van zonde

Heeft een constante tijd van gebed en bijbelstudie om een diepere wandel met Christus te ontwikkelen

Geeft blijk van trouw en heeft een verlangen om het Woord van God te leren en toe te passen

Geeft blijk van een hart voor het delen van Christus met ongeredde mensen Fellowships met andere christenen en helpt hen hun wandel te verdiepen

met Christus

Imiteert de liefde en dienstbaarheid van Christus aan God en anderen. Demonstreert de vruchten van de Heilige Geest in elke situatie van het leven

Discipelschap Basics

Liefde - 1 Korintiërs 13 Gehoorzaamheid - Romeinen 6

Offer - Romeinen 12

Dienstbaarheid - Filippenzen 2 Kennis - 2 Timoteüs 2

Gebed - Kolossenzen 4

Getuigenis - 2 Korintiërs 5: 11-21 Gemeenschap - Kolossenzen 3: 12-17

Nadenken over discipelschap 5

Een discipel zijn van Jezus Christus is het meest verbazingwekkende avontuur op aarde! Als u een discipel van Christus bent, verheug u dan en geniet er elke dag van uw leven van. Bestudeer alle Schriftgedeelten in deze studie en vraag God om wijsheid en leiding.

Als u geen discipel van Jezus Christus bent, bid dan nu tot Hem. "Geloof in de Heer Jezus Christus, en u zult worden gered."

"Want door genade bent u gered, door geloof - en dit niet door uzelf, het is de gave van God - niet door werken, zodat niemand kan opscheppen."

"Want allen hebben gezondigd en bereiken niet de heerlijkheid van God, en worden vrijelijk gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing die door Christus Jezus kwam. God bood hem aan als een verzoeningsoffer, door geloof in zijn bloed. "

Als je hebt gebeden om Jezus Christus als je Heer en Redder te ontvangen, schrijf me dan op gracelifethoughts@gmail.com en laat me je beslissing weten. Ik zou graag met je willen communiceren over het nieuwe leven dat God je zojuist heeft gegeven. Mijn gebeden zijn met jullie allemaal!

Copyright © 1990-2020 GraceLife Ministries

"Bijbeltekst overgenomen uit de New King James Version. Copyright © 1982 door Thomas Nelson, Inc. Gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden."